

# Houwen Victorinus Augustinus Aloisius

Poperinge, 27 oktober 1816 - Reningelst, 13 december 1865

## Levensbeschrijving

18/12/1841: priester gewijd

1841: student te Leuven

1844: student te Rome

1846: student te Leuven

1848: dr. Kerkelijk recht (titel thesis 'De parochorum statu')

coadjutor Parochie Sint-Bavo, Westrozebeke. december 1848 - 21 januari 1852

pastoor Parochie Sint-Laurentius, Kemmel. 21 januari 1852 - 16 november 1853

**pastoor Parochie Sint-Vedastus, Reningelst. 16 november 1853 - 13 december 1865**



*In 't jaar 1856 vroeg EH Victorinus Houwen Pastor van Reningelst aan Moeder Theresia 3 zusters. Deze waren Zr Christine, Zuster Julie, Zr Vincentia, om de meisjes zijner parochie te onderwijzen. Later was er en 4<sup>de</sup> Zr Stanislas bijgekomen die het fransch begon aan te leeren. Een der eerste drie leerde de kinderen speldewerken met behulp van een wereldsch meisje Pelagie Depoorter een weesje uit Merkem. De zusters bewoonden een huis dat tot klooster diende, maar alwat de kinders betref daarvoor was een gebouw gebruikt dat over langen tijd 1684 gegeven was door een weldoener om des zondags school in te doen en de kinders voor de eerste kommunie en ook des zondags te bereiden. Bouwvallig geworden werd het herbouwd in 't jaar 1870, door den oorlog vernield weder gebouwd in 1922 en is nu nog gebruikt voor scholen. In 't jaar 1867-'68 had de gemeente een nieuwe school doen bouwen voor de knechten, de zusters mochten gebruik maken van de oude met oktober 1868. Ze trokken er naar toe met de twee leerklassen, franche school, zei men, en vlaamsche; de spellewerkschool bleef waar ze altijd geweest was, boven in het oud gebouw, daar de plaats beneden vrij kwam richtte men een bewaarschool op, tot dan was het onmogelijk geweest want geheel het oud gebouw bestond maar uit 2 plaatsen beneden en eene groote boven die altijd gediend heeft voor spellewerkschool.*

*In 't jaar 1879 bouwde het klooster van Merkem nieuwe scholen in Reningelst palende aan het klooster waar ze nu nog zijn, ze verlieten dan de oude gemeenteschool. De speldewerkschool is gebleven zoolang ze bestaan heeft waar ze begonnen is. De bewaarschool is bij de lagere school gevoegd geweest in 1879*

**EH Victorinus Houwen nodigde in 1856 de zusters van Merkem uit om in Reningelst een school op te richten. In 1975 werd de kloosterschool een gemeente school en verhuisden de zusters terug naar Merkem.**







  
**GEDACHTENIS VAN**  
 ZALIGER DEN EERW. HEER  
**VICTORINUS-AUGUSTINUS-ALOISIUS**  
**HOUWEN,**  
 DOCTOR IN KERKELYK RECHT BY DE  
 UNIVERSITEIT TE LEUVEN,  
 Geboren te Poperinghe den 27 October 1816,  
 Priester gewyd te Brugge . . . . . 1841,  
 Coadjutor te Westroosebeke . . . . . 1849,  
 Pastor te Kemmel . . . . . 1852,  
 Pastor te Reninghelst . . . . . 1855,  
 Aldaer overleden den 13 December . 1865.

Wees uwen Herder indachtig die u het woord Gods heeft verkondigd.—Hy heeft zynen mond geopend in 't midden der kerk en de Heer heeft hem vervuld met zynen geest van wysheid en van verstand.—Deze Priester van den Allerhoogsten—Was het voorbeeld der geloovigen door zyne liefde, zyn geloof en zyne zuiverheid.—Alhoewel dood by spreekt nog door zyn voorbeeldig geloof.—Hy zegt tot u met den H. Paulus : Ik bid U, door de verdiensten van J. C. en door de liefde van den H. Geest dat gy my door uwe gebeden ter hulpe komet.  
 HEB.—SAP.—HEB.—TIM.—HEB.—ROM.

**Dat hy in vrede ruste.**  
 Poperinghe, by Du Floor-Vandenboogaerde.



DON DE SCIENCE.  
*La Croix 'voilà mon livre..*  
*Je ne veux savoir que Jésus crucifié!*

GAEF VAN WETENSCHAP.  
*Het Kruys is mynen boek,*  
*Ik wil niet kennen dan Jesus gekruyst!*

54