

Leplae Norbert

Rollegem, 31 juli 1928 - Kortrijk, 28 januari 2012

Levensbeschrijving

18/09/1954: priester gewijd te Poperinge

licentiaat moderne geschiedenis aan de KU Leuven.

leraar Klein Seminarie, Roeselare 1958 - 1961

leraar Bisschoppelijk College der Onbevleete Ontvangenis, Veurne 1961 - 1968

onderpastoor Parochie Sint-Vedastus, Reningelst 1968 - 1982

onderpastoor Parochie Sint-Eligius, Westouter 1968 - 1982

pastoor Parochie Sint-Petrus, Loker 1982 - 17 september 2003



« Wij toch prediken niet ons zelf, maar Christus Jezus, den Heer, ons zelf slechts als Uw dienstknechten om Jezus' wil. II Kor. IV, 5

DANKBAAR AANDENKEN

aan mijn

H. Priesterwijding en Plechtige Eremis

Poperinge, 18 Sept. 1954.

Rollegem, 26 Sept. Mariajaar.

— Heer, nu behoor ik U helemaal toe, nu ben ik een Godgewijde. Heb dank !

— Heer, Gij hebt mij aangesteld tot leider van talloze mensenzielen, die door mijn toedoen zullen openbloeien in uw genade, tot een leven dat bestemd is eeuwig te blijven. In een nieuwe en heiliger betekenis ben ik « vader » geworden. Heb dank !

— Heer, geef mij de bezielende kracht Uw boodschap, die oud is, steeds nieuw voor te stellen ; uw vindingrijke liefde die immer de juiste toon treft ; die niet blijft stilstaan bij de zonde, maar bij het leed en de schuld, die zij medebrengt, om die te verwijderen.

— Heer, geef mij Uw scherpziende liefdeblik, die weet waar zielen worstelen om Uw vriendschap ; Uw medevoelend hart, dat nooit een mens verstoot wanneer hij bidt om hulp in de nood.

— Heer, roep bij elke Mis, in mij terug de gesteltenissen op, die U bezielde bij Uw eerste offer op het kruis.

— Heer, moge mijn altaar Uw zegen brengen over vaders weefgetouw en moeders naaimachien ; over toonbank, lessenaren of studietafel van zusters en broers ; over dorp en land, over gans de wereld in opmarsj naar U.

— O, Gij Onbevleete ! bewaar mijn hart zuiver als de Hostie, waar Uw Zoon in woont ; leer mij de zuivere Christus te volgen in deze vaak onzuivere wereld.

— Broeders, ik kom tot U als priester, niet uit eigen naam, maar als gevolmachtigde van de Heer. Bidt dan opdat ik als Maria, zelf in de schaduw toevend, U Jezus zou mogen tonen in het volle licht.

Dank om uw gebeden.
NORBERT LEPLAE.

Druk J. Derdeyn, Rollegem.